



GroenLinkser in de internationale samenwerking

DUURZAAM IN ETHIOPIË

Naam: Rian Lanenga
Leeftijd: 36
Beroep: communicatieadviseur
Missie: mensen met elkaar in contact brengen

Samen met Debberah ten Velthuis stapte Rian Lanenga eind september op het vliegtuig naar Ethiopië. Tijdens een goed gesprek vorig jaar bleken ze dezelfde droom te hebben: een reis naar Afrika om daar 'iets' te kunnen betekenen. Nu werken ze drie maanden bij een milieuorganisatie in Addis Abeba, Lanenga als communicatieadviseur en Ten Velthuis aan een project over de mogelijkheden van CO₂-compensatie. 'De organisatie was meteen enthousiast toen we contact met ze opnamen.'

Het Horn of Africa Regional Environment Centre and Network (HoA-REC/N) werd vijf jaar geleden opgericht en is een platformorganisatie waar 44 organisaties uit de Hoorn van Afrika – Ethiopië, Sudan, Djibouti, Kenia, Somalië en Eritrea – bij aangesloten zijn. Samen zetten zij zich in voor duurzame landbouw-, water- en milieuprojecten. Met als doel zelfstandig en toekomstgericht ondernemen, zonder de natuurlijke bronnen van de regio uit te putten.

'Mijn taak is om de communicatie tussen de partnerorganisaties te verbeteren', vertelt Lanenga. 'Er gebeurt heel veel op milieugebied en iedereen heeft enorm veel kennis, maar onderling vindt er nauwelijks uitwisseling plaats. Samenwerken gaat heel moeilijk. Deels door praktische problemen, het internet kan hier erg traag zijn en het kost soms wel een half uur om een e-mail te versturen. Fysieke ontmoetingen zijn lastig, de afstanden zijn groot en reizen kost geld.' Daarnaast speelt ook de cultuur een rol: 'Er wordt hier ontzettend veel vergaderd, vaak in een hele officiële setting met ministers of andere hooggeplaatsten erbij. Maar er wordt niet echt contact gemaakt. Ik was bij een conferentie waar de hele dag alleen maar powerpointpresentaties werden gegeven. Ze plakken de sheets vol met tekst, lezen die voor en bedanken voor de aandacht. Iedereen geeft applaus en gaat door naar de volgende.'

Dat kan beter, dacht Lanenga meteen. Ze begon met het geven van presentatietrainingen aan haar eigen collega's. 'Ik heb laten zien dat je vrij in de ruimte kunt staan, mag bewegen en de mensen vragen kunt laten stellen. Ze vonden het allemaal erg leerzaam. Ik hoop dat ze het nu ook in praktijk durven brengen.'

Ten Velthuis doet ondertussen onderzoek naar CO₂-compensatie. 'Dat is wereldwijd een hele grote markt waar veel geld aan wordt verdiend. We willen nu zorgen dat dat geld in Ethiopië direct ten goede komt aan lokale organisaties in plaats van aan de overheid, die bijna al het bos in eigendom heeft', zegt Ten Velthuis. 'We willen dat mensen kunnen kiezen: compenseer ik mijn vervuilende vlucht met een donatie aan een vrouwenproject of met het planten van vijf bomen?'

Eind december keren Lanenga en Ten Velthuis weer terug naar Nederland. Lanenga pakt dan haar praktijk als zelfstandig communicatieadviseur weer op. Een van de dingen die ze heeft geleerd in Ethiopië is flexibel zijn. 'Ik moet hier om de haverklap mijn plannen wijzigen en blijf daar maar gewoon bij lachen. Daarnaast ben ik nu extra gemotiveerd om in de ontwikkelings-samenwerking aan de slag te gaan. Maar ik weet ook dat ik wel realistisch moet zijn, want je kunt niet alles in een keer veranderen. Soms misschien wel helemaal niet. Maar de drive die ik hier heb, neem ik zeker mee naar huis.'

Rinske Bijl